

W. Gadsby over de wet

overgenomen uit 'William Gadsby' door B.A. Ramsbottom, met citaten van Gadsby zelf

Het standpunt van William Gadsby en dat van anderen die geloven dat een kind van God niet meer onder de wet is, is in een volkomen verkeerd daglicht gesteld en zeer belasterd. Hij werd een antinomiaan genoemd en er werd beweerd dat zijn leerstellingen tot zonde zouden leiden. Maar in werkelijkheid was het standpunt van Gadsby dat het Evangelie van een veel hoger niveau is dan de wet. De verklaring ervan, waarmee zijn volgelingen instemden en die waarschijnlijk door William Gadsby zelf onder woorden is gebracht, is de volgende:

‘We geloven dat de regel waarnaar de gelovige moet leven, het Evangelie is en niet de wet, gewoonlijk de zedelijke wet genoemd, die uitgevaardigd werd op de berg Sinai, die geen heerlijkheid bevat uit kracht van de heerlijkheid die haar te boven gaat, namelijk het Evangelie (Gal. 6:15 en 16; 2 Kor. 3:10; Rom. 7:2-4). Het Evangelie bevat de som en inhoud en heerlijkheid van al de wetten, die God ooit vanaf Zijn troon afkondigde, en de Joden werden vanwege de hardigheid van hun harten, sommige dingen toegestaan die het Evangelie verbiedt (Deut. 24:1; Matth. 19:8 en 9).’

Als hij schrijft in *The Gospel the Believer's Rule of Conduct* beweert Gadsby nadrukkelijk dat er geen bijbeltekst is die een onderscheid maakt tussen de wet als een verbond en als een regel des levens. Als een gelovige onder de wet is, dan moet hij onder de vloek zijn. Er is geen tussenweg - hij is onder de wet of hij is der wet gestorven. Terwijl hij volhoudt dat de wet geen volmaakte regel is, zegt hij dat gelovigen ‘volgelingen van God als dierbare kinderen’ moeten zijn en een heerlijke openbaring hebben in het Evangelie, dat een volmaakte regel is.

‘Sommigen zeggen ons dat het Evangelie goed nieuws is en geen regel van gehoorzaamheid kan zijn... Maar Gods kinderen beschouwen het geheel van Gods wil als goed nieuws, zowel in de verklaring van barmhartigheid, de beloften en de leerstukken van genade ervan, als in de uitnodigingen, geboden en vermaningen ervan... Door de rijkdom van Gods genade weten we wat het is God lief te hebben en een blijdschap te gevoelen in het houden van Zijn geboden, want ze bevatten geen juk der dienstbaarheid, geen letter des doods.’

Andere citaten die zijn standpunt heel duidelijk maken, zijn:

‘De wet der werken lijdt geen verlies door het gezegende Evangelie. Nee, het Evangelie kan zich beroemen op evenveel heiligheid, zuiverheid, gerechtigheid en goedheid als de wet. En terwijl het Evangelie al de heerlijkheid bevat die natuurlijk is aan de wet, als de wet van onze aanbiddenswaardige Schepper, overtreft het de wet in heerlijkheid.’

‘De vreugde van de gelovige is te luisteren naar de raad van de apostel om zich zo te gedragen dat zijn wandel het Evangelie waardig is, om door het geloof te leven, door het geloof te wandelen, en zich te verheugen in Christus als zijn wijsheid, gerechtigheid, heiligmaking en verlossing, leven, vrijheid, ja, alles in allen, en om edelmoedig te wandelen en om God te dienen in nieuwigheid des geestes.’

‘Ik vind dat niets zo'n slag toebrengt aan de zonde dan een zoete openbaring van God aan mijn ziel, wat me doet gevoelen dat ik der wet gestorven ben door het lichaam van Christus; en als dit de ziel er niet toe beweegt om heiligheid lief te hebben, dan zal niets dat doen.’

‘Dus zeggen wij dat we te maken hebben met de wet en de wet met ons. Ze neemt ons in hechtenis, eist volledige betaling, en het is onze pijnlijke ervaring dat we niet kunnen

betalen. Als gevolg daarvan worden we door de wet vastgehouden totdat Christus komt, de schuld betaalt en ons verlost van datgene waarin we vastgehouden werden. Christus wordt het einde der wet tot rechtvaardigheid voor ons en Hij bevrijdt ons ervan, wat Paulus gevoelvol deed triomferen en zeggen: Wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Dus is er een verschil tussen niets meer met de wet te maken te hebben, en eronder te zijn.'

Gadsby schreef *The Gospel the Believer's Rule of Conduct* ('Het Evangelie, de regel des levens voor de Gelovige'). 'Sommigen zeggen ons dat het Evangelie goed nieuws is en geen regel van gehoorzaamheid kan zijn... Maar Gods kinderen beschouwen het geheel van Gods wil als goed nieuws, zowel in de verklaring van barmhartigheid, de beloften en de leerstukken van genade ervan, als in de uitnodigingen, geboden en vermaningen ervan... Door de rijkdom van Gods genade weten we wat het is God lief te hebben en een blijdschap te gevoelen in het houden van Zijn geboden, want ze bevatten geen juk der dienstbaarheid, geen letter des doods.'

'De wet der werken lijdt geen verlies door het gezegende Evangelie. Nee, het Evangelie kan zich beroemen op evenveel heiligheid, zuiverheid, gerechtigheid en goedheid als de wet. En terwijl het Evangelie al de heerlijkheid bevat die natuurlijk is aan de wet, als de wet van onze aanbiddenswaardige Schepper, overtreft het de wet in heerlijkheid.'

'De vreugde van de gelovige is te luisteren naar de raad van de apostel om zich zo te gedragen dat zijn wandel het Evangelie waardig is, om door het geloof te leven, door het geloof te wandelen, en zich te verheugen in Christus als zijn wijsheid, gerechtigheid, heiligmaking en verlossing, leven, vrijheid, ja, alles in allen, en om edelmoedig te wandelen en om God te dienen in nieuwigheid des geestes.'

'Ik vind dat niets zo'n slag toebrengt aan de zonde dan een zoete openbaring van God aan mijn ziel, wat me doet gevoelen dat ik der wet gestorven ben door het lichaam van Christus; en als dit de ziel er niet toe beweegt om heiligheid lief te hebben, dan zal niets dat doen.'

'We geloven dat de regel waarnaar de gelovige moet leven, het Evangelie is en niet de wet, gewoonlijk de zedelijke wet genoemd, die uitgevaardigd werd op de berg Sinaï, die geen heerlijkheid bevat uit kracht van de heerlijkheid die haar te boven gaat, namelijk het Evangelie (Gal. 6:15 en 16; 2 Kor. 3:10; Rom. 7:2-4). Het Evangelie bevat de som en inhoud en heerlijkheid van al de wetten, die God ooit vanaf Zijn troon afkondigde, en de Joden werden vanwege de hardigheid van hun harten, sommige dingen toegestaan die het Evangelie verbiedt (Deut. 24:1; Matth. 19:8 en 9).'