

## J.C. Philpot in zijn preken over de Doop

### J.C. Philpot in een preek over Galaten 3:26-27

*Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.'*

*overgenomen uit Nagelaten Brokken deel 8*

.....

Bij het openleggen van de woorden van onze tekst zal ik, naardat de Heere mij in staat stelt, aantonen:

- I. Hoe wij kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus worden.
- II. Wat de uitwerking hiervan is: met Christus gedoopt zijn.
- III. Wat daarop volgt: het aandoen van Christus.

.....

O, het voorrecht en de zoete zegen om een kind van God te zijn door het geloof in Christus Jezus! Reken erop, geloof in Christus Jezus is de deur om elke andere genade binnen te laten. Want zonder geloof geen gebed; zonder geloof geen liefde; zonder geloof geen hoop; zonder geloof geen lofprijzing; zonder geloof geen geestelijke gezindheid; zonder geloof geen heiligmaking; zonder geloof geen heiligheid; zonder geloof geen vrijmoedigheid of vrijheid. Maar met het geloof in Christus Jezus is er een heilige vrijheid, een zoete vrijmoedigheid, een loven van Zijn heilige Majesteit en elke andere genade van de Geest, omdat door die open deur in de ziel elke genade van de Geest binnenkomt. Zo dan, o, welk een zegen is hierin gelegen, een kind van God te zijn door het geloof in Christus Jezus!

II. Maar ik ga verder naar ons tweede gedeelte, het in Christus gedoopt zijn. U weet allemaal dat ik de instelling van de doop houd voor een instelling die voor Gods Kerk gepast is als type en zinnebeeld van een hogere doop – de doop van de Heilige Geest. Ik geloof dat de apostel in dit geval over de geestelijke doop spreekt. Want velen waren niet met water gedoopt, maar waren wel met de Heilige Geest gedoopt, zoals de moordenaar aan het kruis. Velen worden met water gedoopt, die niets van de doop van de Heilige Geest kennen. Daarom neem ik de doop waarover hier gesproken wordt, als een verwijzing naar de geestelijke doop, waarmee wij ondergedompeld worden in de volheid van de Zone Gods.

Maar als we de ordinantie nemen als een illustratie van deze uitdrukking, zullen we er licht op kunnen werpen. Want zo zullen we zien hoe de geestelijke doop bevestigd wordt door de doop met water, en zullen we ook duidelijker zien hoe het ons wezenlijk verenigt met de Heere, het Lam.

Water is een letterlijk zinnebeeld en stelt de Geest van Christus voor. Het water dringt heen door de kleding die wij dragen, tot in de poriën van onze huid, en aldus verenigt de doop ons met het water. Zo ook de geestelijke doop; daardoor vindt een binnenkomst van de Geest in de ziel van een mens plaats, en aldus wordt hij gebracht tot een levende vereniging met de Heere, het Lam. Zo wordt hij geheel ondergedompeld in de Geest, de genade en liefde van Christus.

We lezen van de kinderen Israëls dat zij gedoopt werden in de wolk; dat is, zij werden door

de wolk omgeven. Elke druppel van die wolk viel op hun lichaam en doordrong hun kleding tot op hun huid. Zo wordt Gods heilige gedoopt met een besef van Christus' tegenwoordigheid en genade, en de volheid van Christus' Geest. Dit geeft hem een vereniging met de Heere Jezus Christus, evenals de wolk de verbindende schakel was tussen hun lichamen en de Heere in de wolk. Zo omhult, omringt en omsluit de Geest van God het kind van God, en geeft hem nu een wezenlijke vereniging met de Heere Jezus Christus, Die boven de wolk in de eeuwige gelukzaligheid is. De wolk daalt van de hemel neer om de ziel te omhullen. De ziel van Gods kind wordt in de wolk ondergedompeld in de genade en heerlijkheid van Christus; ze wordt gedoopt met de liefde en de Geest van de Heere, het Lam en zo wordt ze verheven in een zoete gemeenschap met de Heere des levens en der heerlijkheid.

De Heere Jezus Christus Zelf voer op in de wolk, de wolk der heerlijkheid. De wolk der heerlijkheid was ook over de tabernakel in de woestijn. Overal waar iemand in Christus Jezus gedoopt wordt, daar wordt hij gedoopt in Zijn tegenwoordigheid. Doordat de wolk de ziel verheft, wordt zo iemand ook opgenomen en gescheiden van de aarde en de tijdelijke en zinnelijke dingen.

Er is ook een gedoopt worden in de zee. Want evenals de kinderen Israëls in de Rode Zee gedoopt werden, zo wordt Gods heilige gedoopt in een zee van moeite; hij wordt ondergedompeld in de baren en golven die over het heilige hoofd van Christus rolden. Als Gods heilige door deze Rode Zee wandelt, door deze grote stromen, heeft de Heere beloofd dat Hij hem daar ontmoeten zal. Ondersteund door de wolk, is hij verenigd met de lijdende Heere; hij wordt met Hem in de hof en aan het kruis gedoopt. Alzo wordt hij in vereniging gebracht met zijn lijdende Hoofd en zo wordt hij in Christus ingeënt. Hij wordt één met Christus, en zoals de apostel spreekt, 'doet hij Christus aan'.

Welnu, de waterdoop kan dit nimmer doen; die is slechts een schaduw van een duurzamer wezen. Die is maar een type en zinnebeeld van datgene wat er ver bovenuit stijgt, evenals het wezen de schaduw overtreft.

**III.** Maar ik ga verder naar ons laatste punt: het aandoen van Christus. U trok vanmorgen uw kleren aan. Ze zijn een beschutting tegen de kou, en sinds de val een noodzakelijke bedekking, omwille van het fatsoen; u draagt ze als uw kleed. Nu, u weet hoe u ze aandoet. Zo is er ook een aandoen van Christus. Hebt u Christus aangedaan?

.....

Hier hebt u het: geloven in Christus, gedoopt zijn in Christus door een geestelijk werk, en Christus aandoen, zodat we dag aan dag met Hem wandelen, we bekleed worden met Zijn gerechtigheid, geheiligd door Zijn genade, onderwezen door Zijn Geest, gelijkvormig gemaakt aan Zijn beeld, en we Zijn voetstappen navolgen. Als dat geen christen-zijn is, vertrouw dan nooit meer één woord dat van mijn lippen komt. – Ontvang dit, bewaar dit in uw hart, en de Heere stelle u in staat om de weldaad ervan te genieten. Amen.

### **J.C. Philpot in een preek over Efeze 1:19-20**

Natuurlijk, indien u uw begrip van de wedergeboorte ontleent aan traktaatjes over de bekering, en het 'komen tot Jezus', zoals de dames in hun mandjes meevoeren, en iedere week huis aan huis achterlaten bij de armen der gemeente, dan ben ik er niet verbaasd over, dat u geen recht begrip van het werk Gods in de ziel hebt, en dat u de wedergeboorte, als even gemakkelijk tot stand gebracht ziet door 's mensen eigen wil, als door een weinig water, ge-

sprengd op het voorhoofd van een kind.

### **J.C. Philpot in een preek over Filip. 1:27**

*‘Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus’*

Wij moeten voor de gemeente wandelen, want zij zijn getuigen van ons leven en onze wandel, en omdat wij God erdoor moeten verheerlijken en onszelf moeten openbaren als vruchtdragende ranken in de enige ware Wijnstok, behoort onze omgang en wandel voor de gemeente, het Evangelie van Christus waardiglijk te zijn. Het Evangelie van Christus verkondigt vergeving aan allen, die geloven. Wanneer dus degenen, die geloven, worden gedoopt, zich bij een gemeente voegen en aldus wandelen in de ordonnantiën van het Evangelie, dan worden zij klaarblijkelijk leden van het verborgen lichaam van Christus en indien hun leven en wandel hun belijdenis waardiglijk is, dan worden zij aangenomen, als verzoend en aangenomen in de Geliefde. Onze wandel, indien deze het Evangelie van Christus waardiglijk is, is dan ook met hen in een geest van liefde en toegenegenheid te wandelen, omdat zij bevoorrecht /ijn geworden iets te kennen van de goedheid en genade Gods en om de liefde der Waarheid in hun hart te ontvangen. Dit is een erg veelomvattend en ruim onderwerp, maar ik heb geen tijd daarbij thans nog langer stil te staan.

Ook onze wandel voor God, onze gezinnen en de wereld behoort het Evangelie van Christus waardiglijk te zijn. .... In het houden van de bevelen des Heeren is grote loon, dan zullen wij de goedkeuring Gods in onze consciëntie vinden en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, die ons hart bewaart.