

William Gadsby in zijn preken over het Avondmaal des Heeren

overgenomen uit William Gadsby Deel2

William Gadsby in een preek over Kolossenzen 3:17

Als wij de ordinantie van het Avondmaal des Heeren waarnemen, dan moeten wij dit doen 'in den Naam van den Heere Jezus'. Kom niet met iets van uw eigen voorbereidingen! Ach, wat een gezwoeg en geslaaf is er in sommige zielen om in een voorbereide toestand te geraken en zichzelf beter te maken voordat ze naar de tafel komen! Wat een moeite en inspanning om dit in hun eigen naam te doen! Hoort u niet wat Paulus zegt? 'Wie onwaardiglijk dit brood eet of den drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren.' (1 Kor. 11:27). 'Och', zegt de arme ziel, 'dat is precies wat mij zo bekommerd en bezorgd maakt om goed voorbereid te zijn.' Maar let op dat er staat: '*Niet onderscheidende* het lichaam des Heeren' (vers 29)! Daar is uw onwaardigheid, arme zondaar, wanneer het niet gedaan wordt 'in den Naam van den Heere Jezus'! Kom dan, behoeftige, straatarme, rampzalige bedelaar, met niets om u aan te bevelen. Kom zoals u bent, met al uw ongelukkigheid en ellende, in de Naam van Immánuël, 'in den Naam van den Heere Jezus'. Dat u brood en wijn zult mogen eten en drinken door het dierbare geloof, en zult mogen ondervinden dat Zijn genadige Majesteit Zijn liefde en bloed aan u laat zien, opdat het uw spijszake en drank zal zijn! 'Al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus.'