

John Kershaw (1792-1870) Predikant



ZOON

Tijdslijn

- Opa Jonathan, vader William Kershaw schoenmaker †1824, 1^e huwelijk 1 zoon en 2 dochters, 2^e huwelijk 2 zonen waarvan John de oudste is
- 25-8-1792 John Kershaw geboren te Lower Fold. John in de leer bij zijn vader
- 1806 John moet met vader mee naar de Independenten prediking te Hall Fold. Hij gaat met tegenzin of ontglipt en gaat met vrienden erop uit. Op 14 jarige leeftijd wordt hij stilgezet. Op den duur gaat hij zelf naar de diensten van Mr. Hurst te Bacup en dan in Rochdale komt hij onder het gehoor van Mr. Littlewood totdat John Gadsby regelmatig naar Rochdale komt in 1808
- 24-5-1809 instituering gemeente te Rochdale door Doop en Avondmaal van 7 personen door Gadsby, waaronder John en toekomstige vrouw Margaret.
- 1809-1815 John Warburton predikant te Rochdale
- 1811? John trouwt met Margaret als schoenmaker en wordt wever
- 15-11-1812 de oudste zoon William geboren die met Elisabeth Lord trouwt in 1834 en hetzelfde jaar nog sterft. De tweede zoon heet Samuël welke met 5 jaar sterft. Een volgende zoon wordt ook Samuël genoemd welke ook jong sterft. Twee dochtertjes,

beide Mary geheten en een zoontje sterven ook jong. Zoon John jr blijft in leven. Totaal zijn acht kinderen geboren.

- 1-1814 eerste maal gepreekt, in de eigen gemeente te Rochdale
- 3-1817 predikant van Rochdale tot het einde van zijn leven
- 1828 en 1834 een periode in Trowbridge gepreekt
- 1832 en 1833 een periode in Londen waar hij beroepen wordt
- 9-1837 in Manchester ontmoet Kershaw voor het eerst Philpot
- 1-1844 vriend Gadsby van Manchester overlijdt
- 2-1846 Kershaw ontvangt een beroep van Manchester
- 25-3-1850 overlijdt zijn vrouw Margaret
- 12-5-1851 Kershaw (58jr) trouwt met Lydia (41jr)
- 3-1867 vijftig jaar predikant te Rochdale
- 2-1-1870 voor het laatst gepreekt, 1 Petrus 1:12
- 11-1-1870 overleden in zijn 78^e jaar, 17-1 begraven

Levensloop

John Kershaw was de goede vriend van William Gadsby, zijn collega prediker in de naburige gemeente Manchester. Samen met John Warburton worden ze wel de drie wevers genoemd, het beroep wat ze uitoefenden voor ze predikant werden.

Kershaw groeide op in een hoog gelegen gebied van Engeland, en in die tijd nam Gadsby een beroep aan van de gemeente Manchester, daar in de buurt. In zijn jeugd moest hij niet veel van de godsdienst en de daarbij behorende diensten hebben. Hij ontglipte regelmatig om met vrienden erop uit te gaan. Plotselinge sterfgevallen van zijn schoolmeester en een vriend grijpen hem erg aan, en op 14 jarige leeftijd zette de Heere hem stil, onderweg naar de kapel, waarschijnlijk van de Independenten te Hall Fold, waar zijn vader aangesloten was.

Al gauw gaat John daarna naar de diensten van Mr. Hurst te Bacup en in Rochdale komt hij onder het gehoor van Mr. Littlewood totdat John Gadsby regelmatig naar Rochdale komt. Kershaw bezocht toen regelmatig de diensten van Gadsby als hij in Rochdale preekte en is op jeugdige leeftijd door hem gedoopt in een beek, tegelijk met zijn toekomstige vrouw. Kort daarna nam John Warburton, die uit de gemeente van Gadsby kwam, het beroep naar Rochdale aan en kwam de jonge Kershaw onder diens gehoor.

John Warburton was het die te zien kreeg dat de Heere Kershaw tot het predikambt wilde afzonderen en laat hem in januari 1814 een keer in de gemeente voorgaan. Warburton zegt er van dat *‘het niet alleen maar in woorden was, welke de menselijke wijsheid leert, doch ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid.’* De 2^e keer spreekt hij een half uur lang met veel vrijmoedigheid over Romeinen 8:14, *‘Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.’* Maar dan moet hij zeggen: *Vrienden, het is duister voor mij geworden, ik voel mij besloten en kan er niet uitkomen, daarom zal ik ophouden. Het spreekwoord zegt: pompen heeft geen zin als de bron droog is.* Deze eerlijke bekentenis doet de vrienden veel genoegen.

Na een aantal keer in Rochdale gesproken te hebben doet hij zijn proefpreek over 1 Korinthe 15:57, 'Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus'. Vanaf die tijd mag hij ook elders uit preken wat hij veelvuldig in een ruime regio doet: Rossendale, Slaitwaite, Royton en Bolton. Urenlang moet hij door armoede slecht gekleed door weer en wind lopen om er te komen. De armoede maakt ook dat hij regelmatig geen eten in huis heeft.

In het voorjaar van 1815 neemt Warburton een beroep aan naar Trowbridge, mede ook doordat de gemeente hem niet kon onderhouden en de armoede zeer groot was.

Tussentijds spreekt John veel in de gemeente en in maart 1817 verbindt Kershaw zich op verzoek van de gemeente van Rochdale als predikant en verhuist van Lower Fold naar de pastorie naast de Hope kapel.

In zijn huwelijk beleefd hij veel zorgen, door armoede maar ook door het sterven van zijn kinderen en in 1850 zijn vrouw. In 1812 is de oudste zoon William geboren die met Elisabeth Lord trouwt in 1834 en hetzelfde jaar nog sterft. De tweede zoon heet Samuël welke met 5 jaar sterft. Een volgende zoon wordt ook Samuël genoemd welke ook jong sterft. Twee dochtertjes, beide Mary geheten en een zoontje sterven ook jong. Zoon John jr blijft in leven. Totaal zijn acht kinderen geboren. Een jaar na het overlijden van Margaret trouwt hij met Lydia.

In 1824 overlijdt vrij plotseling zijn vader waar hij altijd zeer goed mee was, ook in geestelijk opzicht. Was deze nooit baptist geworden, toch de laatste 7 jaar van zijn leven bezocht hij de diensten van zijn zoon, zonder lid te worden. De nacht voor hij stierf droomde John over zijn begrafenis en dat hij er niet bij kon zijn omdat hij in Halifax moest preken. De werkelijkheid was evenzo. Zijn vader wordt begraven op het kerkhof naast de Hope kapel.

Kershaw preekt vele malen in een weide omgeving, overal waar deuren geopend werden: Hebden Bridge, Halifax, Leeds, Bradford, Huddersfield, Bronsley, Clayton West, Morley, Baley, Dewsbury, Gomersall, Bingley, Cullingworth, Haworth, Keighley, Northcrown en nog veel meer in Yorkshire, Lancashire en Derbyshire. Jarenlang vraagt dit vrij veel van zijn lichaam waardoor hij een reuma aanval krijgt welke hem enige tijd nedervelt. Maar zodra het weer enigszins kan, beklimt hij weer de preekstoel. De Heere zegent zijn prediking, ook al is er veel vijandschap en verdrukking.

Kershaw was zeer bevriend met Gadsby en in 1844 leidt hij diens begrafenis. Deze preek is gepubliceerd.

John had naast Gadsby onder andere ook een goede band met J.C. Philpot, een jongere prediker in het midden van het land. Ook met hem ontstaat een nauwe zielsband. Van Philpot is in Preken van John Kershaw Deel 2 een uitgebreide recensie opgenomen die handelt over een gepubliceerde preek van Kershaw over Handelingen 17:11. Philpot ontvalt Kershaw een jaar voor zijn eigen overlijden, wat hem tot grote smart is.

In één van zijn preken zegt Kershaw *'Mijn vrienden, ik heb Bijbelwoorden lief; ze hebben een grote grip op mijn hart, want er zijn geen woorden die zo goed bij mij passen en zo geschikt voor mij zijn als de woorden die in dit gezegende Boek te vinden*

zijn.'

In zijn preken geeft hij er op schone wijze blijk van zijn eigen bevindingen te kunnen toetsen aan God Woord.

'Mijn ziel leeft van de waarheden die ik predik, en God verhoede dat ik iets anders tot u zou zeggen dan waarvan ik de zegenrijkheid in mijn eigen ziel ervaren heb.'

'Mijn gelukkigste momenten heb ik in het opheffen van Jezus op de stang van het eeuwig Evangelie; in het verhogen, verheffen en hoog oprichten van Hem als de Alles in alles in de zaligheid van Zijn volk.'

'Ik kan tot Zijn lof en eer zeggen dat hoe langer ik Hem dien, des te meer ik Hem liefheb en begeer de kosten te doen en ten koste gegeven te worden in Zijn dienst.'

Kershaw heeft bijna 60 jaar het woord mogen bedienen en in tegenstelling tot zijn vriend Philpot zijn er van Kershaw maar weinig preken overgebleven. Tot kort voor zijn dood heeft hij nog gepreekt. Zijn einde was vrede. Op zijn sterfbed heeft hij verschillende Hymns aangehaald, zijn laatste woorden op 11 januari 1870 waren: *God is getrouw, God is getrouw!*

Duizenden mensen staan langs de wegen opgesteld of volgen de rouwstoet. Temidden van een grote schare wordt hij begraven door William Vaughan, Mr Hand en William Leach.