

## **De uitverkiezing**

*door Mr. Goulding*

Maar hoe kan ik weten, dat ik één van de uitverkorenen ben? Een zeker en onfeilbaar kenmerk is als het hart besneden is om God lief te hebben. Zulkeen is ontegenzeggelijk een uitverkoren vat. Daarom, zoals ik al gezegd heb, de liefde Gods doet onze liefde ontbranden; wij konden Hem nooit liefhebben, tenzij Hij Zijn liefde in onze harten uitgestort had. Maar, zult gij zeggen, hoe kan ik de liefde van God van de natuurlijke liefde onderscheiden? Natuurlijke liefde strijdt altijd tegen de soevereiniteit van God, en het kan nooit een waar kind van God liefhebben, dat strijdt voor de kracht van het werk des Geestes in het hart. Zulkeen zal medelijden hebben met al de verdoemden of verworpenen van wie we lezen; en in zulk een hart zal vijandschap tegen God oprijzen voor het betonen van Zijn onderscheidende genade in sommigen aan te nemen en anderen in hun eigen verderf om te laten komen. Dit is al de liefde die de Arminianen hebben. Het is niets meer dan natuurlijke liefde, want zij zijn gezworen vijanden van de verkiezing van de genade Gods. Maar wanneer geestelijke liefde in beoefening is, zal dat de ziel laag in zelfvernedering doen zijn; het zal des Heeren bedelingen in het verkiezen van zulk een helwaardig zondaar bewonderen, en het zal Hem rechtvaardigen in anderen in hun zonden te doen omkomen. Het zal vereniging vinden met al degenen die de Heere Jezus Christus oprecht en in waarheid liefhebben.