

Satan's list

door John Buyan

Een ander bedrog dat de satan een eerlijke ziel wijsmaakt, is dat hij niet zo'n groot zondaar is. Hij maakt hen wijs dat al Gods kinderen tot een grote diepte van het besef der zonde en hun schuld onder een verbroken wet gebracht worden, en dat hun bevatting van de vloek en wraak van God vreselijk is, en dat de arme ziel die niet zo diep zinkt geen geschikt voorwerp voor Christus en Zijn zaligheid is. De arme ziel heeft er geen erg in dat dit één van satans listen is, maar dezelfde tegenstander (duivel) doet hem geloven dat dit voortkomt uit een schriftuurlijke kijk op de zaak en het besluit van een eerlijke consciëntie. Daarom beweent hij zijn staat, en hij roept, zucht en smeekt om een dieper werk der wet, om meer toorn en vloek hem geopenbaard, liever dan bedrogen te zijn.

Maar de werkelijke diepte waarin een zondaar moet zinken, moet aan de soevereine wil van de Heere overgelaten worden. Het zij voldoende te zeggen, dat de Schrift maar één standaard opricht, en dat is dat door de wet de kennis der zonde is. Dat is het bijzondere werk der wet.

De standaard om daar te komen, is verklaard door de apostel Paulus: 'opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij' (Rom.3:19), zodat de ziel ertoe gebracht wordt te zien dat door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd kan worden, en alle begrip van schepsels macht, schepsels kracht en schepsels goedheid wordt vernietigd. Dan wordt hij gebracht tot een andere bron om zalig te worden, welke bron is Christus. Maar dit verbergt satan voor hem en hij bewerkt hem zodanig dat hij dat niet ziet.