

Een brief van William Huntington

Genade, barmhartigheid, en vrede zij met u. Zo het God behaagt en gij het goedvindt, zal ik op aanstaande donderdagavond uw predikstoel eren; eren, zeg ik, met de verfoeilijksten zondaar die er ooit geleefd heeft in het bezit van een onsterfelijke hoop.

Als gij mijn afkomst wenst te kennen, dan ben ik door geboorte een bedelaar; van beroep een kolendrager; door belijdenis en bezit een gezaligde zondaar; in beginsel een streng Dissenter en een van Gods eigen maaksel, want Hij was het alleen die mij heeft geroepen, geordend en uitgezonden, en Hij is mijn Opziener, mijn Leeraar, mijn Verzorger en mijn Verdediger sedert dien tijd geweest, anders was ik reeds lang vermoord of dood gehongerd.

Als gij, of uw gemeenteleden, beminnaars zijt van de oorspronkelijke talen, van welsprekendheid, sierlijkheid van voordragt, of spraakkunst, dan ben ik de man die ze allen kan teleurstellen. Maar als hen apostolische onkunde kan dienen, dan mogen zij toetreden en eenige enkele brokjes van die soort inzamelen, maar mijn rang belooft niets meer dan dat.

Maar om u, eerwaarde vader, een weinig met mijne onordelijkheden bekend te maken, ben ik in mijne gebeden zeer beknopt, in mijne prediking eveneens, tenzij de Meester het feest bijwoont. Als dit plaats heeft en de beker een fontein van olie in zich ontvangt, dan laat ik gewoonlijk alle gedachten aan het werken op den dag varen, ook kan ik dan niet eindigen voor dat ik den gehele inhoud heb uitgegoten, alhoewel ik weet dat ik niet meer zal ontvangen zonder veel kloppen en eene grote hoeveelheid roepen aan de deur der genade. Dit noem ik liberalisme, en ik ben ijdel genoeg om te geloven dat dit vurige liefde is, en die liefde, welke, als zij wordt toegepast, een menigte van zonden bedekt; en geen wonder wanneer wij het bloed en de gerechtigheid van Hem die reinigt van al de schuld der zonde, en het kleed dat al de overblijfselen der zonde bedekt, om niet mogen voorstellen.

God zegene u; overvloedige gelukzaligheid, vertroosting en voorspoed vergezelle u, uw huisgezin en uw kudde; terwijl ik, alhoewel onbekend, verblijf,

Van harte de uwe,

Bristol, 15 November 1786

W. Huntington