

Voorwoord bij de levensbeschrijving van Jane Walker

door John Gadsby?, overgenomen uit 's Heeren leiding, uitgave van De Vuurtoren, 1979

De schrijfster van de volgende levensbeschrijving was een zeer arm en zwaar beproefd persoon. In haar meisjesjaren werd ze geleid om de ijdelheid der wereldse vermaken te zien. Gedurende haar zesendertig jaren van groot lijden had ze soms zeer veel te lijden van diepe armoede, ook was ze het onderwerp van veel vreze, beproevingen en leed; maar door dit alles kon ze de Heere zegenen en prijzen voor Zijn wonderlijke zorg over haar.

In 1869 was het de wens van Mr. J.C. Philpot en nog verscheiden vrienden dat ik de volgende bladzijden door de druk gemeen zou maken; maar daar ik op die tijd zeer in beslag genomen was met een ander boek was ik verplicht het af te slaan. Sinds toen echter ben ik weer verzocht geworden er voor te zorgen, daarom is het werk nu in goedkope vorm uitgegeven (1871).

Ik denk dat ik niet beter kan doen dan hier een passage weergeven, verwijzende naar een preek in de 'Gospel Pulpit' nr. 137, blz. 14-15, onder de titel 'Goddelijke Almacht, of, Is er iets te wonderlijk voor de Heere?' Uitgesproken in Oakham op 4 juli 1869, door Mr. J.C. Philpot, M.A. eertijds lid van het Worcester College in Oxford en gedurende vele jaren de geachte redacteur van de 'Gospel Standard.' In die preek zegt hij als volgt:

'Wij weten er weinig van tot welke engtens sommige van 's Heeren volk onderworpen zijn. Ik was onlangs een manuscript aan het lezen, een korte levensbeschrijving, welk ik hoop nog eens zal worden uitgegeven, van een begenadigde vrouw, die door een ruggegraat-aandoening, vele jaren op een ziekbed gelegen had, met alleen maar een moeder om haar te verzorgen. Nu, gedurende geruime tijd, bedroeg het gehele inkomen, om hen samen te onderhouden, vier shilling per week en twee broden, waarvan men nog twee shilling af moest staan voor brandstof. Haar kwaal vereiste dikwijls warme omslagen zodat zij gedurende drie jaar nooit het genoegen smaakten van een druppel thee, maar moesten leven van een karig stukje brood en een beetje koffie; nochtans werd dit arme beproefde schepsel ondersteund door de kracht Gods ofschoon vaak hongerig naar het lichaam door volslagen gebrek aan eten, werd ze nochtans bij tijden gevoed met het brood des Levens, zodat zij kon roemen in haar verdrukking.... Kijk in dat kleine huisje en zie een arm, vermagerd schepsel, niet alleen lijdende door gedurige en uiterste pijn, maar terneergedrukt aan alle kanten door de diepte der armoede, en nochtans het verdragende door de ondersteuning des Heeren, en tenslotte voortgebracht in een rijke plaats, niet alleen maar met betrekking tot de ziel, maar zelfs met betrekking tot de dingen der voorzienigheid, want toen haar geval beter bekend werd, en de donkere wolken van valse beschuldigingen, die zich boven haar hoofd samengepakt hadden, waren weggedreven, werd ze in haar behoefte ten volle voorzien tot het eind van haar leven. 'Is er iets te wonderlijk voor de Heere?' Ondervond zij het zo niet? Heeft Hij niet verklaard dat 'Uw brood wordt u gegeven en uw water zij gewis, dat het goud en het zilver Zijne is en het vee op duizend bergen?' Hoe hebben keer op keer Gods arme beproefde kinderen ondervonden dat de Heere vrienden kan verwekken om hen te helpen, als al hun eigen hulp vergaan was en op de meest onverwachte wijze deuren kan openen, als die deuren die eens geopend waren nu allen gesloten schijnen en hen alles zendt wat zij nodig hebben om hun dringende behoefte te lenigen. Indien, daarom, iemand van u wordt beproefd in omstandigheden en nauwelijks weet welke weg in te slaan, geef geen plaats aan moedeloosheid. Sla geen zondige weg in om uzelf te bevrijden; maar wacht op de Heere in gebed en smeking. Hij zal het voorzien. Hij Die Elia voedde door de hulp van raven; Hij Die de oorzaak was dat de kruik van de weduwe niet leeg werd; Hij Die in de behoefte van duizenden kon voorzien met vijf broden en twee kleine visjes; Hij Die manna uit de hemel kon laten regenen in de woestijn, en water uit een rots liet komen; is Hij niet gedachtig aan u, o gij kleingeloof? Wacht op Hem, zoek Zijn aangezicht, steek uw hand niet uit naar een kwade zaak en u zult bevinden dat Hij voor u in de voorzienigheid verschijnen zal, tot vreugde uwer ziel, 'Is er iets te wonderlijk voor de Heere?' Is Hij in het verleden niet voor u verschenen? Heeft u aan enig goed gebrek gehad? Heeft u ooit, door werkelijke armoede, in drie jaar geen druppel thee geproefd en geleefd op een weinig brood en een beetje troebele koffie, zonder suiker, lijdende dag en nacht intense pijn? Maar neem nu het geval geestelijk; want de tekst strekt zich uit ver boven het gebied der voorzienigheid, omhelzende het gehele gebied der genade,' enz.

Die waarde man Gods en getrouwe dienstknecht van de Heere Jezus Christus, Mr. Tiptaft, eertijds vicaris van Sutton Courtney en gedurende vele jaren evangeliedienaar in Abingdon, bezocht nu en dan Jane Walker als hij in de buurt was en bracht enige bevoorrechte tijden in Islip door.

De volgende passage is uit een brief door Mr. J.C. Philpot geschreven, gedateerd 1 Sept. 1869: 'Ik denk dat Jane Walker's bevinding met veel genoegen gelezen zal worden. Ik vrees dat er enkele krenkende berichten tegen haar zijn geweest, alsof zij niet in zulke behoeftige omstandigheden zou zijn geweest als haar levensbeschrijving beweert, de publicatie ervan moge nuttig zijn om dat weg te nemen. Verscheiden van haar overlevende vrienden, die Jane Walker gedurende vele jaren bezocht hebben, kunnen getuigen van de getrouwheid van haar verhaal, daar zij getuige zijn van haar diepe beproevingen alsmede van sommige van haar vertroosting. Dat de dierbare Heere, van Leven en heerlijkheid deze levensbeschrijving moge zegenen aan Zijn bedroefde en beproefde kinderen is mijn ernstigste verlangen.'

Oxford, 2 Mei 1872. J.C.P.