

## **Een getuigenis van J.C. Philpot** *overgenomen uit de 'Gospel Standard'*

Vanaf het allereerste moment dat ik de liefde tot de waarheid in mijn hart ontving, en het anker binnen het voorhangsel wierp, geloofde ik dat Jezus de waarachtige en wezenlijke Zoon van God was; maar veeleer werd Gods eigen getuigenis aangaande Zijn Zoonschap meer dan zestien jaar geleden tot een bijzondere zegening voor mij gemaakt.

In november 1844 behaagde het de Heere mij gedurende drie weken op het ziekbed neer te leggen. Tijdens het laatste gedeelte van deze tijd werd ik zeer gezegend in mijn ziel. Mijn hart werd week gemaakt en mijn consciëntie teder. Ik las het Woord met grote zoetheit, ik had veel van de geest des gebeds, en ik werd in staat gesteld mijn zonden enigermate met waarachtig berouw en verbrokenheid van geest te belijden.

Op een morgen, rond tien uur, als ik mij goed herinner na het lezen van enige Dr. Owens 'meditaties over de heerlijkheid van Christus', die gedurende die ziekte veel aan mij gezegend geweest waren, had ik een genadige openbaring van Jezus aan mijn ziel. Ik zag niets met het lichamelijke oog, maar het was alsof ik de gezegende Heere met het oog des geloofs net boven het voeteneinde van mijn bed zag; en ik zag in een visioen des geloofs drie dingen in Hem, die mij met bewondering en aanbidding vervulden: 1) Zijn eeuwige Godheid; 2) Zijn reine en heilige Mensheid; en 3) Zijn heerlijke Persoon als God-mens. Wat ik bij dit gezicht gevoelde, laat ik over te oordelen aan degenen die ooit een gezicht door het geloof van de Heere van leven en heerlijkheden hadden. Zij zullen het beste weten welke heilige begeerten en tedere liefde eruit voortspromen, en hoe ik Hem smeekte te komen en volledig bezit van mijn hart te nemen. Het duurde niet erg lang, maar het liet een gezegende invloed op mijn ziel achter. En als ik ooit die zoete geestelijkheid des gemoeds gevoelde, hetwelk is leven en vrede, dan was het de vrucht van dat gezicht door het geloof van de heerlijke Persoon van Christus, als de uitwerking van die openbaring.

En toen kwam hetgeen mij zo'n vaste gelovige maakt in het getrouwe en waarachtige Zoonschap van Jezus, want – één van beide – op dezelfde morgen of op de volgende (want ik kan me niet precies herinneren wanneer het was, maar het was toen mijn ziel onder dezelfde hemelse invloed verkeerde), dat ik de beschrijving over de verheerlijking van Jezus (Matth.17) aan het lezen was, en toen ik kwam tot aan de woorden: 'Deze is Mijn geliefde Zoon, in Dewelke ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem', werden zij met zulk een kracht aan mijn hart verzegeld, en ik had zulk een gezicht van Hem, zijnde de getrouwe en waarachtige Zoon van God, dat ik nooit zal vergeten. Het laatste gedeelte van de zin: 'Hoort Hem', werd bijzonder aan mijn ziel verzegeld; en geloof en gehoorzaamheid kwamen voort als een zoet antwoord aan het bevel.